

## **Jeugdherinneringen:**

### **De overgang van Hummelschool naar Vledderschool brengt veel veranderingen**

door Wiecher van Lingen uit Emmen

*Oud Meppel* jrg.5, nr.3 (1983) p.31-43.

*Over de schrijver*    *Wiecher van Lingen werd in 1898 geboren in Meppel.  
Zijn vader was banketbakker.  
Hij ging in Meppel naar school.  
Later werd hij zelf schoolmeester.  
In 1983 schrijft hij op wat hij zich herinnert over zijn schooltijd in Meppel.  
Hieronder staat een stukje van zijn verhaal.*

*Toen ik 5 was, ging ik naar de "grote school". Ik ging naar de Hummelschool, in de eerste klas bij meester Kuik. We zaten in lange schoolbanken, ieder voor zeker 5 à 6 leerlingen. Als een leerling die in het midden van de bank zat naar de W.C. moest, schuifelde iedereen uit de bank, en later moest dat nog een tweede keer.*

*Aan het eind van de 5de klas heeft er een grote verandering plaats. 't Oude schoolgebouw, de "Hummelschool", zal door een nieuw gebouw, de "Vledderschool", worden vervangen.*

*Op de laatste dag voor de grote vakantie van het jaar 1908 (ik was toen 9 jaar) zouden we even mogen kennismaken met ons nieuwe modern ingerichte schoolgebouw. In het nieuwe gebouw keken we de ogen uit.*

*Een heel ruime speelplaats, gedeeltelijk betegeld, gedeeltelijk bedekt met grind, rondom het gebouw, aan twee zijden omzoomd met kleine denneboompjes. Op het plein achter de school, dus aan de Vledder-kant, een rij jonge loofbomen. Daarvan moet de "plataan" de meeste indruk op mij gemaakt hebben, want die naam had ik nog nooit gehoord.*

*In de grote vierkante lokalen schoolbankjes voor twee leerlingen, met ijzeren onderstel en met schroeven onwrikbaar aan de houten vloer bevestigd. Er waren opklapbare schoolborden en nieuwe platen aan de wanden. In de klas zaten veel meer dan 40 leerlingen. Brede, granieten trappen van de benedenverdieping naar de 1ste etage. En ook in de grote hal beneden een granieten vloer.*

*Na een jaar lang iedere dag van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur (behalve op woensdag en zaterdag; dan hadden we een vrije middag) de zang- en andere lessen van meester Kuiper opgeluisterd te hebben, kwamen wij in de 6de klas (de hoogste) bij meester Loopstra. Zijn opvolger, was meneer Westerhof. Met deze maakten wij kennis met een nieuw instituut dat sinds enige jaren bezig was zich geleidelijk een vaste plaats in het basisonderwijs te verwerven: wij maakten met hem een tweedaagse schoolreis naar Arnhem en omgeving.*

*Tot het einde van het jaar 1911 bleef ik leerling van die school. We maakten zelfs nog net een nieuwigheid mee: schoolrapporten! Die werden tot dusver op de lagere school niet gegeven. Mijn laatste rapport besluit met de opmerking: "Met goed getuigschrift de school verlaten."*